

# Ik ben de Kaart

'De lidstaten'

groep 7-8



**De Kaart is een juffrouw,  
maar die is best  
een beetje ijdel!**

Goed kinderen, kijk even allemaal naar mij!  
Hierzo! Ja, ik zie dat er sommige kinderen zijn die toch naar andere dingen kijken...  
maar ik hang hier en ik wil even dat iedereen met z'n hele aandacht naar mij kijkt.  
Ik ben namelijk het mooiste wat hier te zien is.  
Oh, vind jij van niet?  
Nou, ik vind toevallig van wel.  
Moet je kijken wat een prachtige kleuren.  
Ik lijk wel een schilderij.  
Zoveel kleuren vind je niet vaak op een kunstwerk, hoor.  
En ik heb ook allemaal tekst.  
Ik ben eigenlijk een boek en een schilderij tegelijk.  
Ik ben zo verschrikkelijk mooi... mensenlief, er is op de hele wereld echt niets mooiers dan ik.  
Ja, lach maar... maar ik weet het toevallig wel helemaal zeker.

Zal ik eens even vertellen waar je nou precies naar kijkt?  
Nou, ik ben De Kaart Van de Europese Unie!  
En iedereen die naar mij kijkt, is volkomen VAN DE KAART!  
Hahahaha!  
Ja, ik ben ook nog grappig op z'n tijd.  
Kijk, al die kleuren dat zijn in feite allemaal landen.  
Je weet vast wel welk land waar ligt.  
Hoewel... soms kun je de weg helemaal kwijt zijn.  
En om dan niet te verdwalen, heb je mij nodig.  
De Kaart.

Ik ben tegenwoordig vaak digitaal.  
Dan zit ik in de Tom Tom of in het navigatiesysteem.  
Maar dan nog ben ik een kaart.  
En heb ik die prachtige kleuren.  
Kijk, dit hier is Nederland. Dat zijn wij. En dan heb je daaronder België. En daaronder Frankrijk. En hier ligt dan Duitsland.  
In 1951 werd de EU opgericht. Toen heette dat nog anders maar toen waren alleen Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg, Nederland en Italië van de partij.  
Was ik nog een klein kaartje, zou je kunnen zeggen. Hahahaha!  
Maar ik ben groter gegroeid! Jawel. Net als jullie!

Kijk, in 1973 kwamen Denemarken en Ierland en het hele Verenigd Koninkrijk erbij.

En in 1983 was Griekenland aan de beurt. Dat kon ook niet uitblijven. Daar is Europa als het ware geboren. Wist je dat niet? Ook als je het wel wist, ga ik het je vertellen.

In Griekenland hadden ze allerlei mythes, prachtige verhalen over goden en halfgoden... En in die mythologie was Europa een beeldschone Fenicische prinses op wie de oppergod Zeus zijn oog liet vallen. Ze speelde op het strand en Zeus was meteen smoorverliefd. Hij veranderde zichzelf in een stier, liet haar op zijn rug klimmen, zwom helemaal naar Kreta en daar kreeg Europa allemaal prachtige koningskinderen.

Zo mooi was Europa.

Zo mooi ben ik dus ook.

Want ik ben de kaart van de EU.

Als er vandaag een Zeus zou rondlopen, nou!

Die zou mij ook meevoeren op zijn rug naar Kreta... geloof me.

Maar ik heb andere dingen te doen... ik moet jullie van alles vertellen over de kaart.

Nou, in 1986 kwamen Spanje en Portugal erbij. En in 1995 ook nog Oostenrijk, Finland en Zweden.

En als je dacht dat het daarmee klaar was... nee, hoor.

Weet je... na de Tweede Wereldoorlog was het helemaal mis tussen het Oosten en het Westen.

Het Westen, dat zijn wij hier.

En het Oosten was de Sovjet-Unie.

En om te laten zien dat het Oosten echt iets anders was dan het Westen werd er een IJzeren Gordijn gemaakt... en liep er een muur dwars door Berlijn om de boel te scheiden. De communisten – want dat was hun vorm van regeren en van samenleven – wilden niets te maken hebben met het Westen en de democratie hier. En andersom was het eigenlijk hetzelfde, hoewel het Westen nooit blij was met die muur en met dat IJzeren Gordijn. Er ontstond een Koude Oorlog tussen Oost en West. Er werd weliswaar niet gevochten maar wel bedreigd met atoomwapens en oorlog.

Tot in 1989 de muur viel. Het was niet meer te houden.

De Sovjet-Unie viel uiteen. De satellietstaten van die Sovjet-Unie,

zoals Polen en Tsjechië hadden genoeg van het communisme... ze wilden de vrijheid van de democratie van het Westen.  
Mensen willen vrijheid. Vrijheid om te kunnen zeggen wat ze willen zeggen.  
Vrijheid om te doen en laten wat ze willen, zolang dat de vrijheid van de ander maar niet belemmert. En mensen zoeken verbroedering... en hoe mooi is het om dan een steeds grotere kaart te hebben met steeds meer kleurtjes

In 2004 werden Estland, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Tsjechië, Hongarije, Slovenië en Cyprus lid van de EU.  
Moet je kijken, hoe prachtig ik daar van werd.  
Nog elke dag geniet ik van al die mooie kleine en grote vlakjes die er toen bijkwamen.  
In 2007 waren het Bulgarije en Roemenië die zich aansloten en daarna ook nog – dat was in 2013 – Kroatië.  
In 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten.

Wist jij dat op deze kaart nu intussen meer dan 446 miljoen mensen rondlopen?

Niet letterlijk, dan zou ik intussen zo plat zijn als een dubbeltje!

Oh, ik ben zo plat als een dubbeltje... Hm.

Nee, maar wat ik bedoel: die 446 miljoen, die wonen in de EU.

Dat is meer dan de hele Verenigde Staten van Amerika en Japan samen!

Echt waar.

De EU is hartstikke groot.

En ik ben hartstikke mooi.

En het is nog niet voorbij, die groei.

Joh, d'r staan nog zát landen te trappelen om toe te treden tot de EU.

Het zal je intussen dazen van de namen, maar ik noem ze toch maar even: Albanië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en Turkije.. Al die landen willen bij mij op de kaart.

Mooi he?

Maar ja, je kunt niet zomaar op mij terecht komen.

Nee, nee, nee!

Kijk, toelaten... dat is een lange weg. Je moet als land aan allerlei voorwaarden voldoen. Ja, anders stelt zo'n EU niks voor.

Je moet de menselijke waardigheid eerbiedigen, de rechten van minderheden, de democratie, de gelijkheid, de rechtstaat en je moet de mensenrechten eerbiedigen. Dat is logisch, want we willen vrede... en we willen in vrede op de kaart samenwonen. En dan kunnen we niet toelaten dat een van die vlekjes zich misdraagt. Nee.

En zo'n land moet dan ook economisch stabiel zijn. Ja. Handel drijven binnen de EU, dat moeten ze dan kunnen.

Dus die landen moeten dan heel veel aanpassen, en de wetten en de regels van de EU invoeren en accepteren. Kijk, als je in al die landen dezelfde regels hebt over waar vlees en ander voedsel aan moet voldoen dan kun je ook makkelijker handel drijven...

anders kan dat niet. En corruptie moet worden bestreden... als je in zo'n land als misdadiger niet wordt veroordeeld, omdat je met geld een rechter kan omkopen... nee, dan hoor je niet bij mij op de kaart. En gelukkig controleert de EU al die zaken en daardoor weten we dat een land dat er bij mij op komt, ook een land is waar we handel mee kunnen drijven en waar we heen kunnen reizen en waar we ons veilig voelen en waar de burgers dezelfde bescherming krijgen als bij ons.

En als je daar – als land – dan allemaal aan voldoet dan wordt jouw toelating in stemming gebracht, in de EU... en dan moeten alle 27 EU-landen (27 zijn het er... veel hè?) dan moeten ze alle 27 zeggen: ja, het is goed... je mag op de kaart.

En dan verander ik een beetje.

Dan komt er een kleurtje bij.

Dan word ik weer net een beetje mooier dan dat ik gisteren was.

En dat vind ik fijn.

Want dan hebben jullie ook morgen weer een reden om even naar mij te kijken.

En dat vind ik het allerleukst.

Als er naar mij gekeken wordt.

Dus kom je gauw weer kijken. Want wie weet komt er binnenkort weer een kleurtje bij.